

# Vilken härlig sommar!!!

## En berättelse av Månika Sager i Tvärred om många härliga och underhållande mc turer.

Ohh, vilken härlig sommar det har varit. Man har haft möjlighet att kunna ge sig ut på motorcykeln precis när som helst. Vädret har varit strålande och kanske en aning för vart istället. Annat var det sommaren 2000 då de mesta regnade bort. Och det var av den anledningen som tankarna om att bygga något bättre att sova i startade. Vi börjad vinkla våran blick mot bilägarna. Hur hade de löst de praktiska med övernattningar i en torr miljö? Och att få slippa vakna upp på morgonen med en massa olika kryp som myror och tvestjärtar. Och att även slippa gå och lägga sig i ett tält bombarderat med knott som har en väldigt stor lust till människoblod.

- Bilägarna har köpt en husvagn förstås!

Men vi kände inte till att det fanns något som man kunde koppla till en motorcykel, så det var bara att försöka samla in alla fakta angående regler och vilka möjligheter som var realistiska för att försöka bygga en själv. Vi var på "Wheels and Wings" i Varberg och såg en mossgrön modell o var mycket lik en vanlig container med små rektangulära fönster upptill. Den var definitivt inte snygg, men den var rymlig inuti och mycket användbar sovplats.

- Oh då föddes idén på allvar!

Och nu har vi våran egen husvagn! "Mini-vagnen" Och vi har varit ute och åkt mer än någonsin. Det har blivit så enkelt och framförallt bekvämt nu när vi har vagnen med oss. Träffarna vi har varit på hr varit fantastiska och mycket trevliga att besöka. Helgen runt den 11 mars startade vi vår mc-säsong och det var just denna helg som sommaren exploderade och vi hade ett högtryck av värme som ingen hade väntat sig. Det var på en Goldvinge – träff i Hjo, en pärla bland småstäder. Där sikrökerierna doftar lång väg och man bara måste ha tag i en rökt fisk. Hr ni en stund över

och är i dessa trakter så rekommenderar jag ett besök där.

Nästa helg var det dags för två träffar. Den första var på Tylösands rekreativområde. Denna träff var anordnad av familjerna Holger Lundahl (Andersson) och Holger Christiansson. Tyvärr så hade vi inte möjlighet att övernatta i området vid detta tillfälle. Under resan till träffplatsen hade vi regn hela vägen dit men strax efter det att vi kommit fram sprack solen upp och et blev ännu ett bra väder för mc-turer.

Vi körde flera turer med de handikappade som var inbjudna till kortegeåkning i området. Ett uppskattat arrangemang bland de handikappade som återkommer år efter år för att få åka mc-tur. En stor eloge till arrangörerna som trots minskat deltagande av mc-folk fortsätter att glädja d om är förhindrade att själva kunna utöva sporten.

Vi fortsatte våran resa till Tjolöholms Slott där det var en utställning som vi var anmälda till. Det känns kanske lite tjugigt att nämna vädret återigen. Men det var så armt så vi fick leta upp skugga för att inte bli helt uppbrända av solen som gassade på oss. Det fanns mycket att gå runt och se på här. Många försäljare om sålde varor av alla de olika slag och kategorier. Gamla häftiga bilar och omgjorda i alla tänkbara modeller och utseende. Ett kul arrangemang där man bara flyter med i folkmängden.

Den 1 juni var det dags för GW Hallands – träffen i Apelviken. Vi körde kortege i natursköna Halland och umgicks med vännerna i Gold Winge klubben. På kvällen var det das för lite pubbesök på campingens egen pub. Och vi fick lyssna på en trubadur när han spelade och sjöng för oss. Vi hade återigen vackert väder och en mycket trevlig träffplats.

Den 8 juni var det SSKs årsmöte på programmet och ja bara skulle åka på den, vad som än skulle komma i vägen.

Nu visade det sig att det var inte så enkelt som ja hade trott?

Jag var ute i god tid och hade tänkt inta en snabb middag på området innan jag gick på mötet. Av praktiska skäl hade jag fuskat med att ta bilen till "Swedish bike meet" och jag parkerade på den toa parkeringen. Sedan gick jag fram till huvudentrén och frågade efter platsen där mötet skulle vara? Han tittade lite konstigt på mig men sa sedan att du får köra förbi campingen så kommer du till nästa infart så är det den första byggnaden på höger sida. Det lät ju enkelt och jag tackade för hjälpen och gick sedan för att hämta bilen och köra den väg som jag blivit hänvisad.

- Men så enkelt var det alltså inte!

Det var nämligen avstängt från det hållet och jag blev hänvisad att köra tillbaka igen och ut på landsvägen för att sedan å in vid den infart som fanns där. Men där möttes jag av nya problem när en vakt stoppade mig och vägrade släppa in mig på området på grund av att jag åkte bil. Han hänvisade mig åter till den stora parkeringen vid huvudentrén och jag hade bara att följa hans råd.

Jag parkerade och började gå en sträcka på 3-400 m tror jag. Väl framme vid möteslokalen så upptäckte jag att de andra redan hade druckit kaffe och var i full gång med förhandlingarna. Någon viskade till mig att det fanns kaffe att hämta bakom mig i en kaffeautomat. Jag gick omgående och hämtade en kopp och tog med en pytteliten trekantig mjölkförpackning. Jag gick åter och satte mig vid bordet och tänkte att detta ska bli mycket gott. När jag hällde i mjölken såg jag att den koagulerade sig och jag tittade efter vad en hade för datumstämpel (juni 2000).

-Ja, så kan det gå ibland!

Kaffet blev förstört och mjölken var för gammal och jag nådde inte till bullarna. Men jag tröstade mig med att det var lät-

tare att ta sig hem än att ta sig dit. Det ska visst bli lättare att komma till nästa årsmöte som ska bli vid Tiveden.

Nu kom en helg som jag inte kan säga var torrlagd men mellan ösregnen var det strålande solsken och de passade in mycket bra med arrangemangen och det gäller Mid-sommar i Holsljunga. En förträfflig familjeträff för både mc och bil åkande folk. Gold Winge Friends var det som bjöd in oss att få medverka. Vi tecknade medlemskap i klubben omedelbart efter hemkomst. För vi ville inte missa något från en klubb som är så bra.

Wheels and Wings i Varberg var även i år och vi medverkade med våra båda ekipage på träffen. GW träff i Danmark med egen utflykt till Tyskland och deras kundvänliga priser på varor som vi har intresse av blev det också. Tyvärr så missade vi att få medverka i dansk TV men de hade tagit med husvagnen både inifrån och utifrån. Jag såg reportaget i min mini-TV på kvällen. Det kändes ganska kul.

GW träff i Norge i natursköna Lillehammer blev nästa mål. Och det är sant! Det är mycket vackert där, men alldeles för dyrt om man är köpsugen. Vi var uppe och åkte linbana och såg på den vackra utsikten. På nästa GW träff i Sverige i Borås var vi med som arrangörer och gick portvakt och nattvakter åt klubben. Det var det lugnaste jobb jag tagit på mig någon gång.

Jag avslutade mc-säsongen med JUMBO-RUN i Tylöbäck. Och jag har bara gott att säga om den träffen. Det värmer i hjärtat när man kan ställa upp och skjutsa handikappade. Det betyder så mycket för dem. SVEAs årsmöte var det absolut sista för året totalt. Men här fuskade vi riktigt rejält för vi hade både bil och hyrt en campingstuga för natten.

Många fina turer och ny trevliga vänner vill jag tacka för en toppen sommar.

*Månika Sager*